

# Stafettestokje

Geloven kun je vergelijken met zo'n stokje! Je geeft het door!  
 Jullie vader en moeder vertellen over God. Je leest samen in de bijbel en komt in de kerk. Zo ga je de Here God steeds beter leren kennen en van Hem houden. En dank kunnen jullie het 'stokje' ook weer doorgeven!  
 Mooi he!



Wat staat er in deze rebus?



Zondag 2 oktober 2011



Lieve Jongens en Meisjes  
 Welkom in de nieuwe Kerk De Bron.

Best spannend zo'n eerste dienst, iedereen heeft nu een nieuwe plek maar na een paar kerkdiensten zullen we vast wel snel gewend zijn in zo'n prachtig kerkgebouw.

We zijn blij en dankbaar dat we zo'n mooi gebouw hebben gekregen. Hier heeft de Heere God voor gezorgd.

Vandaag is de zesde preek over het boekje Thuis in Gods.

## Kerkboekje

Naam:.....

Datum:.....

Welke dominee preekt er?:.....

Wie is de ouderling van dienst?:  
 .....



Wie zit er naast je?:.....

Wie zit er voor je?:.....

Waar ken jij ze van:.....

Wat lezen we?:.....

Heb je dit al eerder gehoord?:.....

Waar preekt de dominee over?:.....

We lezen zondag 52, welke woorden komen daar uit?



Luister naar de dominee, en kleur het figuurtje in wanneer je het woord hoort.

God ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Bidden ✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚

Dankbaarheid ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Jezus ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

Verhoord/ verhoring 📖📖📖📖📖📖📖📖

Wat is bidden? .....

.....

Wat is danken?

.....  
.....

Wat is het verschil tussen bidden en danken?



.....  
.....  
.....

Maak een lijstje met dingen waar jij voor wilt bidden. (Denk aan wat je deze week gaat doen, mensen uit de kerk enzovoort.)

Maak een lijstje met dingen waar jij voor wilt danken. (Denk aan dingen uit afgelopen week)

