

Week VI

Estafette - 2 Timoteus 2:1-7

Wat doen de vernieuwingen in de kerk met je? Maken ze je blij, of onrustig?

'Moeder', waar ben je zuinig op? - 2 Timoteus 1:1-10

Heb jij de neiging om de christelijke opvoeding systematisch af te schuiven?

Je aanpassen, dat snijdt erin - 1 Korintiërs 1:18-25 en 9:9-23

Wat betekent het in deze tijd om 'Jood te zijn met de Joden' en 'te leven als iemand die de wet niet heeft'?

Heilige geschriften - 2 Timoteus 3:10-17

Wat valt je op als het gaat om de inspiratie van de Bijbel?

De kracht van een goed leven - Psalm 119:1-16

Herken je iets van een 'tegen de wet - gevoel' bij jezelf, of in de gemeente?

Missionair moet? - 2 Korintiërs 4:10-5:21

Heb je veel diepe contacten met niet-christenen? Zo ja, wat is je drijfveer. Zo nee, waarom niet?

Wees niet bang - Filippenzen 2:12-18

Denk je dat de toegenomen belangstelling voor religie en spiritualiteit een nieuwe kans vormt voor het evangelie?

Welkom

Kennismaking

Geef in een aantal woorden weer hoe je de afgelopen tijd hebt beleefd (gevoel), wat je hebt geleerd (verstand) en hoe je het in de praktijk kunt/gaat brengen (handen).

Vooraf

- Vergeet niet om tijd te nemen voor de slotevaluatie
- Zorg voor een goede terugkoppeling naar bijvoorbeeld ouderling/diaken van de evaluatie

Bidden

- Bewaar ons voor eigenwijsheid en kortzichtigheid

Zingen - Opwekking 378

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vond, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
delen in jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Bijbelstudie

Matteus 5:1-20

- Wie worden hier aangesproken. Jij ook?
- Wat is smakeloos worden. Herken je dit bij jezelf?
- Wat zegt dit 'zout zijn' jou persoonlijk.
- 'Het licht van de wereld': wat roept dit bij je op?
- Wat is de consequentie van dit onderwijs van Jezus voor jou leven?

Gesprekspunten

Evangeliseren is doorgeven. Schrijf voor iedereen iets op wat je aan diegene wilt doorgeven. Dat kan van alles zijn: een waardering, bemoediging, Bijbeltekst, een wijze les, ...

Herken je de neiging om, doordat er om ons heen zoveel veranderd, je veiligheid te zoeken bij het vertrouwde? Noem een (actueel) voorbeeld van het risico om daarbij het werk van de heilige Geest in de weg te staan.

Kinderen leren God kennen (verstandelijk en gevoelsmatig) doordat de Bijbel thuis open gaat (letterlijk en figuurlijk). Hoe kun je dit concreet maken. Kunnen we elkaar hierbij helpen met tips en het delen van problemen. Hebben we er sowieso wel tijd voor over en de moed.

Zou jouw eigen geloof sterker kunnen worden als je er meer over spreekt met anderen (christenen en niet-christenen)?

Je kunt een Christen herkennen aan het feit dat hij een goed en heilig leven leidt, volgens Christus' aanwijzingen. Hoe voorkom je dat je met deze houding wegglijdt in een wettisch leven?

Kun je iets bedenken wat jij heel mooi vindt in het kerkelijk leven, maar waarvan je denkt dat het buitenstaanders afhoudt van het kennismaken met de Here Jezus.

Persoonlijk en als kerk hebben we een missionaire taak naar buiten toe. Maar, God geeft ook de tegenstelling (vijandschap, Genesis 3:15). Hoe denk jij hierover? Zie je ook een tegenstelling. Hoe ga je er mee om.

'Elke christen hoort een ongelovige vriend te hebben.' Ben je het eens met deze stelling? Geef elkaar tips om 'de ander' beter te kunnen bereiken.

Afsluiting

Wat heeft dit Thuis in Gods huis - 40dagen project voor jezelf betekend?

Wat heeft dit Thuis in Gods huis - 40dagen project voor de groep betekend?

Wat heeft dit Thuis in Gods huis - 40dagen project voor de gemeente betekend?

Bidden

- Betrek de bespreking erbij
- Moeiten/zorgen
- Dank voor alles wat er samen gedeeld en beleefd is
- Dank voor wat God ons als gemeente geeft, op zondag en door de week

Afspraken volgende avond