

## 40 dagen meeleven: nietszeggend of opbouwend?

Als redactie van de nieuwsbrief hebben wij verschillende gemeenteleden gevraagd naar hun ervaringen met het project en daarbij ook wat ze van het boek 'thuis in Gods huis' vinden. We hebben dit aan broers en zussen van verschillende leeftijden gevraagd: van 8 tot 75 jaar! Hieronder leest u de reacties:

Broer, 33 jaar:

"Als ambtsdrager ben ik tijdens dit project in verschillende wijken geweest. Wat ik zie is fijn: mensen leggen hun hart op tafel. In onze eigen wijk zie ik dat het samenbindt en dat het ons er weer bij bepaalt, waarom we eigenlijk kerk zijn met elkaar."

Zus, 43 jaar:

"De inhoud van het project is heel verhelderend voor me. Het boek is makkelijk te lezen en het is mooi om er met elkaar over door te spreken. Ik ervaar het als heel prettig. Wel merk ik hoe snel je wordt opgeslokt door de dagelijkse beslommeringen, terwijl we in die 40 dagen juist rust proberen te zoeken. Maar bovenal denk ik dat het heel goed is, dat we dit als gemeente met elkaar doen."

Broertje, 10 jaar

"Het boek gaat over de geest. Wij hebben het thuis en we lezen alleen het Bijbelgedeelte eruit aan tafel. De rest doen mijn vader en moeder 's avonds geloof ik."

Zus, 30 jaar:

"Ik ervaar het als heel samenbindend. Het gaat allemaal op een heel ongedwongen manier. We komen elkaar op deze manier veel vaker tegen en dat geeft me een warm gevoel."

Zusje, 17 jaar

"Als jeugd heb ik er niet zoveel van meegekregen, wel lezen we thuis uit het 40 dagen boekje. Het sprak me niet echt aan."

Zus, 35 jaar:

"Ik heb het zo druk met de werkzaamheden voor het nieuwe kerkgebouw en alles er om heen, dat ik eigenlijk maar een paar dagen in het boekje heb gelezen. Ik vind dat echt heel erg... Ik wil dan ook na deze periode nog eens de preken beluisteren en het themaboek erbij pakken om hierover na te denken."

Broer, 23 jaar

"Tot nu toe is het met de groep super! Het is gezellig en heel open. Soms hebben we het wat minder over het thema en bespreken we andere onderwerpen. Onze kleine wijk stond zo goed als stil, maar er is door dit project echt weer nieuw leven ingeblazen!"

Zusje, 16 jaar

"We praten thuis over het project en het is leuk om als gemeente met nieuwe dingen bezig te zijn, maar de jongeren vallen er nu een beetje buiten, voor de kleintjes is er het kindermoment, voor de ouders de wijken. Wij hadden alleen de barbecue. "

Zus, 30 jaar

"Het is vooral heel gezellig en we hebben elkaar een stuk beter leren kennen. Ik denk niet dat je dit bereikt als je maar eens in de 2 maanden samenkomt. Dit houden we erin!"

Broeder, 68 jaar

"Ik vind het boek zeer nuttig, het is een leidraad hoe we als gemeente met elkaar om moeten gaan, maar ook voor de ouderlingen en de dominee. Als je om praktische redenen niet mee kan doen met de wijkavonden is het doorlezen van het boek is een waardevolle bijdrage aan het project, je bent daardoor toch betrokken."

Zuster, 41 jaar

"Het boek vind ik mooi! Gewoon de kijk op het geloof en hoe je daar meer over na gaat denken. En het omzien naar elkaar, wat je leest is niet echt nieuw, maar je wordt er weer bij bepaald."

Broer, 42 jaar

"Het boekje wordt bij ons gebruikt bij de wijkbesprekingen en zelf volg ik het boek per week. Het is een boek dat gemeentebreed kan aanspreken, het boekje zet iedereen aan het denken. Voor de kinderen vind ik het niet zo geschikt. "

Zusje 17 jaar

"Zelf heb ik er niet zoveel van meegekregen, maar het is wel leuk dat ze iets doen, vooral dat er van alles georganiseerd wordt voor de feestweek."

Zus, 21 jaar

"Ik ben er niet mee bezig en het boekje heb ik niet gelezen. Thuis wordt er wel af en toe over gesproken. Kerk en geloof zegt me niet zoveel. "

Broer, 75 jaar

"De inhoud van het boekje heeft indruk op me gemaakt, sommige hoofdstukken vind ik wel wat moeilijk. In onze wijk denken veel mensen hetzelfde, alleen ik denk er vaak anders over en dat vind ik soms wel moeilijk. Toch is het ook fijn om andere meningen te horen."

Broertje, 16 jaar

"Ik weet eigenlijk niets over het project en ken het boekje niet, mijn ouders wel, ik vind het niet interessant. "

Zus, 50 jaar

"Ik lees het boekje dagelijks, het is voor mij een enorme stimulans om zo de dag te beginnen. 's Avonds aan tafel lezen we het dan nog een keer met elkaar, dat is fijn, zo dringt het nog beter tot me door. "

Zusje, 8 jaar

"We lezen thuis bij het eten in het boek, soms snap ik het. Ik weet verder niet waar het project over gaat. "

Zusje, 10 jaar

"Het boekje daar lezen mijn ouders uit na het eten. Wel leuk dat we dat lezen, ik snap het een klein beetje. Na de dienst praten we thuis er ook nog over door. "

Zus, 19 jaar

" 's Avonds na het eten lezen we uit het boek, ik vind het interessant. Het zijn vernieuwende onderwerpen. Verder heb ik niet zoveel van het project meegekregen."

Zus, 71 jaar

"Het boek vind ik verfrissend en vernieuwend, soms moet je er ook heel goed over nadenken, je er echt in verdiepen. Er staan mooie dingen in, maar soms vraag ik me af 'moet dit nou allemaal op deze manier?' Het is vaak moeilijk om je hart te laten spreken met al die dingen. Je moet je kwetsbaar op durven stellen. Wij zijn van een oudere generatie, dan ben je soms bang om iets te zeggen. Er komt de laatste jaren veel op ons af, op zich niet negatief, maar er zijn zoveel veranderingen. Ik hoop dat we elkaar de ruimte geven en niet gelijk met een oordeel klaar staan!"

Broertje, 11 jaar

"Het project gaat over dat je in Gods huis bent, dat je daar veilig bent en altijd dicht bij God bent. Het boekje lezen we thuis, maar in de kerk wordt het wat makkelijker uitgelegd, met het poppenhuis. "