

Stellingen bij week 4 “charismatisch of profetisch”

Ik verlang ernaar in tongen te spreken.

Bedroeven van de Geest ..., ik heb dat nooit zo ervaren.

Al dat gepraat over ‘méér van de Geest’ scheidt maar onrust. Laten we toch gewoon gereformeerd blijven.

Ik heb, net als David, wel eens gebeden of de Geest mij niet wil verlaten.

Ik weet dat ik wedergeboren ben.

Ik praat wel eens met anderen om meer inzicht te krijgen in de leiding van de Geest in mijn leven.

Vul deze zin aan: “Als ik een gave van de Geest zou mogen noemen die mij het meest aanspreekt, is dat ...

Ik ben ook als gelovige onbekwaam tot enig goed.

Stellingen bij week 4 “charismatisch of profetisch”

Vul de volgende zin aan:
“Als ik er aan denk dat de Geest mij door en door kent...

Als iemand zegt dat God hem innerlijk iets heeft laten weten, reageer ik afwerend.

Vul de volgende zin aan:
“Lijken op de Here Jezus betekent voor mij vooral ...

Mijn denken en doen worden beïnvloed door het besef dat de Geest in mijn hart woont.

Dat de ongelovige Beethoven zulke mooie muziek schreef, is een gave van de Geest.

Ik geloof er eigenlijk niets van dat de Heilige Geest mijn buurman nog tot geloof zal brengen.