

Stellingen bij week 3 “thuis in Gods huis”

“Ik geloof in Christus” en “Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk”, zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wel in Christus geloven en niet in de kerk geloven, kan niet.

Ik verlang, eerlijk gezegd, niet zo sterk naar kerkelijke eenheid, want je krijgt dan te maken met nog meer verschillen in de kerk.

Ik durf me in de kerk kwetsbaar op te stellen, want in Christus ben ik veilig.

De kerk betekent veel voor mij, omdat de kerk voor mij een moeder is.

Christenen leven uit de liefde van Christus; ik vind het fijn in de gemeente liefde te geven en te krijgen.

Ik ben blij dat ik gereformeerd ben.

Stellingen bij week 3 “thuis in Gods huis”

Ik wil graag dat we tijdens de kerkdienst meer onze emoties laten zien.

Ik vind het goed dat gereformeerde organisaties nu ook christenen uit andere kerken toelaten.

Verschillen in de kerk maken de kerk heel boeiend.

De kerk is een moeder met veel fouten en gebreken, maar die vergeef ik gemakkelijk.

Gelukkig zijn we in de GKv minder kerkistisch (= overwaardering van de eigen kerk en het laten domineren van de kerk over alle andere levensterreinen) geworden.

Als we elkaar meer liefhebben in de kerk, zal de gemeente meer uitstraling krijgen naar buiten.

Stellingen bij week 3 “thuis in Gods huis”

De identiteit en de veiligheid van de kerk ligt niet in het vasthouden aan vertrouwde vormen. Daarom vind ik dat we ontspannen kunnen omgaan met nieuwe vormen.

Wie zijn identiteit, veiligheid en houvast vindt in Christus, wordt niet onrustig van veranderingen in de kerk.

In de kerk ben je één in geloof, maar er is ruimte voor verschillende meningen. En dat mogen er in een algemene kerk vele zijn.

Ik vind dat er meer een klimaat in de kerk moet komen waarbinnen ook gemeenteleden met kritiek en twijfels zich veilig voelen.

We moeten elkaar onderling meer aanspreken en corrigeren in de kerk. We laten dat te veel over aan de ambtsdragers.

Het is kortzichtig dat het kerkverband veel mensen weinig zegt.

Stellingen bij week 3 “thuis in Gods huis”

In de kerk is niet alleen de leer maar ook de sfeer belangrijk. In onze gemeente mag de betekenis van de sfeer nog wel meer aandacht krijgen.

Gemeente-zijn in kleine groepen is gemeente-zijn naar de oervorm. Daarom juich ik het opzetten van kleine groepen in onze gemeente van harte toe.