

Week III

Er is er maar een - Daniel 9:15-19

Wat leer je van Daniel als hij zegt: 'vergeef ons onze zonden', met het oog op de kerkelijke situatie van vandaag?

De kerk komt van boven - 1 Korintiërs 3:1-17

Stelling: als je je niet gauw frustreert over de tekortkomingen van de kerk, maak je je te makkelijk af van de fouten van de gemeente.

Waarvoor dank je God als je naar de gemeente kijkt?

Een juweel van een stad - Openbaring 21:9-21

Kun je werkelijk een heilige, algemene, christelijke kerk zijn zonder dat de poorten openstaan naar alle kanten?

Echt kerk - 1 Timoteüs 3:15 en 1 Petrus 1:22-2:10

Welke kenmerken van kerk-zijn is in onze gemeente het sterkst ontwikkeld; waarheid, of liefde.

Liefde is: vasthouden, omzien naar, aanspreken op, corrigeren. Hoe verhouden ruimte geven aan en aanspreken op zich tot elkaar?

Moeder - Galaten 4:21-31

De kerk als moeder, mooi. Wat zou je zelf kunnen verbeteren voor deze moeder?

Stelling: gereformeerd zijn is: heel groot denken over Gods genade en er zuinig op zijn.

Verbondenheid - Handelingen 2:41-47

Als jij je eigen wijk mocht maken zou je dan kiezen voor 'gelijkgezinden', of zou je kiezen voor broers en zussen die anders tegen dingen aankijken dan jij?

Aangesproken om aan te spreken - Hebrëen 3:6-14

Hoe geef je in jou leven vorm aan het feit dat aanspraak in de kerk een must is.

Welkom

Kennismaking

Noem een persoon, gemeente, of gebeurtenis uit de bijbel waardoor jij, de kerk, of het gemeentezijn geïnspireerd wordt.

Vooraf

- leg de nadruk op wat ons verbindt
- luister respectvol naar elkaar
- neem elkaar serieus

Bidden

- Vader, vergeef ons, maak ons een
- Jezus, dank U voor uw waarheid en liefde
- Geest, U laat Gods woorden overal klinken, U doet grote dingen in kleine mensen

Zingen - Psalm 122:3

Bijbelstudie 1 Korintiërs 12:12-22

- Als leden van het lichaam heb je elkaar nodig. Hoe passen we dit toe in deze individualistische maatschappij?
- De Geest is zichtbaar aan het werk in iedereen. Hoe maak je concreet dat diegene die het zwakst lijken het meest noodzakelijk zijn

Gesprekspunten

- Kunnen andere gemeenteleden aan jou merken hoe groot de liefde van Christus is
- Wat betekent de gemeente voor jou; een moederfiguur, of niet
- Wat betekenen jij voor de gemeente
- Waarom is het kennen en bewaren van de bijbelse leer belangrijk
- Hoe kun je zelf de onderlinge verbondenheid in de gemeente laten groeien

Stellingenronde (tip: maak kaartjes met de stellingen er op)

Om de beurt behandelen we een stelling. wat vindt je ervan, welke gevoelens roept het bij je op. Wees open en persoonlijk. Denk eraan dat het om de gemeente van Christus gaat en jou relatie daarmee. Kun je echt niks met de stelling, pak dan de volgende.

De rest luistert en mag eventueel vragen ter verduidelijking stellen. Aan het einde van deze ronde is er de mogelijkheid om door te spreken over een aantal stellingen.

Stellingen

- Wel in Christus geloven en niet in de kerk, dat kan niet
- Ik durf me in de kerk kwetsbaar op te stellen, want in Christus ben ik veilig
- Christenen leven uit de liefde van Christus, ik vind het fijn in de gemeente liefde te geven en te krijgen
- Ik verlang niet zo naar kerkelijke eenheid, want dan krijg je nog meer verschillen in de kerk
- De kerk betekent veel voor mij, omdat ze voor mij als een moeder is
- Ik ben blij dat ik gereformeerd ben
- Ik wil graag dat we tijdens de kerkdienst meer onze emoties laten zien
- Verschillen in de gemeente maken de kerk heel boeiend
- Ik ben blij dat we tegenwoordig onze eigen kerk minder overwaarderen en haar minder laten domineren over alle andere levensterreinen
- Ik vind het goed dat gereformeerde organisaties nu ook christenen uit andere kerken toelaten
- De kerk is een moeder met veel fouten en gebreken, maar die vergeef ik makkelijk
- Als we elkaar meer liefhebben in de kerk, zal de gemeente meer uitstraling krijgen naar buiten
- Ik vind dat we ontspannen om kunnen gaan met nieuwe vormen, omdat de identiteit en de veiligheid van de kerk niet ligt in het vasthouden aan vertrouwde vormen
- Wie zijn identiteit, veiligheid en houvast vindt in Christus, wordt niet onrustig van verandering in de kerk
- In een algemene kerk ben je een in geloof, maar er is ruimte voor vele verschillende meningen
- Ik vind dat gemeenteleden met kritiek en twijfels zich veel meer veilig zouden moeten kunnen voelen in de kerk
- We moeten elkaar onderling meer aanspreken en corrigeren in de kerk en dat niet teveel overlaten aan de ambtsdragers
- Het is kortzichtig dat het kerkverband veel mensen weinig zegt
- In onze gemeente mag de sfeer, naast de leer, nog wel meer aandacht krijgen
- Ik juich het werken in kleine wijken toe, omdat gemeente-zijn in kleine groepen gemeente-zijn is in oervorm

Afsluiting

Wat ging er goed, wat kan beter (wees eerlijk naar jezelf en naar elkaar)

Bidden - gebedspunten/moeiten

Afspraken volgende avond