

Zondag 11 september 2011

Lieve jongens en meisjes.

Welkom in onze kerk.

Vandaag is de derde preek over het onderwerp

“Thuis in Gods huis”

De preek gaat zondagmiddag over Zondag 48 in combinatie met Johannes 17.

Thema: Echt kerk zijn maakt één.

In deze kerkdienst zal ook het heilig avondmaal worden gevierd .

**Hoeveel wijnglazen kun je vinden?**

**Er zijn er twaalf verstopt in deze tekening.**



Christus de bruidegom maakt de kerk de bruid mooi.

Wanneer mensen heel dicht bij Hem willen leven en voor Hem dingen doen en laten.

Zorgt Hij dat ze liefde uitstralen.

Dat ze samen van Hem houden.

Het heilig avondmaal houden is een opdracht van Jezus om terug te denken aan wat Hij moest lijden voor onze zonden.

Als je aan het lijden en sterven denkt word je verdrietig. ☹️

Maar als je bedenkt dat Hij dat deed om ons te redden, dan wordt je blij!! 😊

Zo mag iedereen die dit gelooft, het avondmaal als een feest vieren. Om terug te denken en blij te zijn!

Teken hier de schaal met brood en de beker met wijn en schrijf er maar bij wat de dominee zegt als hij dit vastpakt.

.....

.....



Zoek op in de Bijbel zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus en vul de ontbrekende woorden in .

Vraag 1,2,3

Wat is de tweede bede.

Uw koninkrijk kome. Dat wil zeggen: Regeer ons zo door uw 1 en 2, dat wij ons steeds meer aan U onderwerpen, 3, en vermeerder uw 4, verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen U opstaat; verijdel ook alle boze plannen die tegen uw 5, Woord bedacht worden, totdat de 6, van uw 7, komt, waarin U alles zult zijn in allen.

1----- 2----- 3----- 4-----  
5----- 6----- 7-----

### Lied Samen is veel leuker

Refrein:

Samen is veel leuker,  
alleen is maar alleen.  
Iemand die je helpen kan,  
dat wil toch iedereen.  
Jij en ik zijn nodig  
in Gods koninkrijk.  
Niemand overbodig  
en iedereen gelijk.

Ik wil heel graag je vriend zijn,  
dan zijn we nooit meer alleen.  
Jezus zal ons leiden  
ook in moeilijke tijden,  
want Hij zorgt voor iedereen

Refrein:

We zijn soms zo verschillend  
en ieder heeft zijn eigen taal.  
Jezus wil ons leren  
alle mensen te waarderen,  
want Hij houdt van ons alle-  
maal.

Refrein

Niemand overbodig  
en iedereen gelijk.  
Niemand overbodig  
en iedereen gelijk.