



# Bij de bron...

de bron

## *Geliefde broers en zussen,*

*Voorin de kerk staat zes wekenlang een poppenhuis. Een mooie vondst om zo de bedoeling van het 40-dagen-project dichtbij de kinderen te brengen. Iedere week komt er een nieuw voorwerp in het poppenhuis, een soort aandenken dat past bij het thema van de week. Afgelopen zondag was het een met lucht gevulde ballon. De lucht maakt de ballon stevig en laat de ballon doen waarvoor hij is bedoeld. Die lucht zie je niet, maar zit er toch echt in. Het was een voorbeeld om te laten zien hoe de heilige Geest werkt. We zien de Geest niet, maar Hij is er wel degelijk en wil in ons werken. Hij wil ons krachtig en sterk maken om bezig te zijn in het koninkrijk van God.*

*In week 1 is er een steen in het huis gelegd. De steen verwijst naar de tekst uit 1 Petrus 2:5. Nou ja, denkt u misschien, ben ik maar een steen? Dat stelt niet zoveel voor! Dan is mijn taak te overzien. Die gedachte houd je nederig. Aan de andere kant, in een bouwwerk is iedere steen van belang. Die ene steen op die ene plek kan niet gemist worden. Een gat in de muur kan ernstige gevolgen hebben. Ons kleine bescheiden leven heeft grote betekenis voor God. Met elkaar kunnen we een bouwwerk vormen, een huis, waarin we God mogen ontmoeten en thuishkomen. Wat is het goed om daar samen aan te werken. Wij bidden dat God ons daarin wil zegenen.*

*Deze 2e nieuwsbrief geeft ons een inkijkje bij een aantal activiteiten van de afgelopen week. Wilt u of wil jij iets onder de aandacht brengen van de redactie? Mail of bel dan naar Simon Voorberg: [simon.voorberg@kpnplanet.nl](mailto:simon.voorberg@kpnplanet.nl); telefoon: 0184 616897*

*De redactie: Eveline de Roover, Frederik Hammenga, Ingeborg de Rijke, Lijda Hammenga, Simon Voorberg.*

## Gemeente zijn in een partytent

*Ook voor jongeren zijn er ontmoetingsavonden. Zaterdagavond 3 september kwamen de 11- 14 jarigen bij elkaar. Hier een impressie.*

De voorbereidingen zijn nog in volle gang als de eerste jongelui zich melden. De één wat schuchter, de ander met bravour. Een aantal loopt De Veste in: "Waar moeten we precies zijn, mevrouw?" Buiten naast de garage treffen ze een grote partytent aan, leuk versierd met lampionnetjes. Op het menu staat patat met frikadellen, kroketten en kipnuggets. Dat gaat er wel in! Maar voordat het zover is, wordt de avond in het 't Woegie begonnen met een inleidend praatje en gebed. Ondertussen is een aantal medewerkers druk met het bakken van patat, zodat de jongeren bij terugkomst gelijk kunnen aanvallen. Maar helaas, er komt een kink in de kabel! De stoppen slaan door en één pan 'kookt' over. Oeps, dat stond niet op

de planning! Er wordt versterking gehaald en het is een man die de problemen oplost. Er kan weer gebakken worden, maar ze moeten even geduld oefenen.

Gelukkig vermaken de jongeren zich prima. Als eindelijk de eerste patatjes de partytent bereiken, hebben ze flink honger en wil iedereen eerst. Over nederigheid gesproken! Maar neem het ze eens kwalijk: hun geduld is ook wel erg op de proef gesteld!

Als iedereen genoeg heeft, keren ze terug naar 't Woegie waar - onder het genot van een glaasje drinken en wat nootjes - de film 'Les Choristes' wordt gekeken.



## **Themapreek 2: Blij met beleving**

*Psalms 103 en Zondag 47 zetten ons op het spoor van beleving van ons geloof, heilige beleving, want hier wordt je gevoelsleven geraakt. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs mijn hart, zijn heilige naam. Gods indrukwekkende eigenschappen worden hier voor ons uitgespreid. We ontmoeten JAHWEH, de God die er zijn zal! Wanneer we ons richten op onze Vader in de hemel – omhoog kijken - gaan alle snaren van onze ziel trillen. Niet wij voorop, maar God. Het gaat er niet om dat wij ons er goed bij voelen, het gaat om de eer van God. Toch kun je God niet dienen zonder dat het je wat doet. "Ik voel dat niet zo" kan niet bestaan. We mogen blij zijn met Hem! Je mag er om bidden dat God het stralende middelpunt van je leven wordt. Hij wil ons Zijn weldaden uitdelen, Hij vergeeft alle schuld en wil ons leven nieuw maken. Hij wil ons kronen met trouw en liefde, maar ook dat wij Zijn Naam heiligen in ons leven. Deze God is ook onze Gastheer aan de avondmaals-tafel, de plek waar Hij ons bemoedigt en troost. Dat is beleving van de puurste soort. Prijs de HEER, mijn ziel!*



# Bij de bron...

# de bron

## Ontmoeting in de grote wijken

Donderdagavond 1 september was er een ontmoeting tussen de grote wijken. De zaal in De Veste was goed gevuld, maar gezien de grootte van de wijken had het nog beter gekund. De wijkouderlingen Arie Rietveld en Jan Mostert hadden de leiding van deze avond. In aansluiting op het 1e hoofdstuk van het werkboek werd er gelezen uit Lucas 18. Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. In het plenaire gedeelte werd ingegaan op het thema 'nederig-

heid'. Heeft nederigheid niet alles met ons karakter te maken? Betekent het niet, dat we God groot maken en wij klein willen zijn?

**“Fundamentele zekerheden die we vroeger hadden, hebben we nog!”**

Overigens bleek het best lastig om zo opeens met elkaar in gesprek te gaan. Later werd de zaal verdeeld in kleine groepjes. Vraag 9 uit hoofdstuk 1 kreeg

breed aandacht en maakte ook de tongen los. De gesprekken in de groepjes werden heel verschillend beleefd. Het was best moeilijk om van hart tot hart tot spreken. Sommigen voelden teleurstelling. 'We komen niet verder'. Iemand anders zei juist: 'Wat fijn, om zo met elkaar te praten.' De één voelde zich onbegrepen en juist iemand anders merkte tot zijn opluchting: 'We zitten niet zover van elkaar, maar we gebruiken andere woorden.' En 'Ik kan alleen maar getuigen, niemand overtuigen.'

**“Ik vind het prima wanneer mensen in de kerkdienst hun handen opheffen.**

**Als ze mij maar niet als minderwaardig beschouwen als ik het niet doe!”**

### Bericht van wijk 6

Hoe gaat kleine wijk 6 te werk met het 40-dagen-project? Omdat we het belangrijk vinden iedere week bij elkaar te komen in deze tijd, -maar wij ook met volle agenda's kampen- hebben we besloten op zondagavond, meteen na de avonddienst, samen een broodmaaltijd te nuttigen.

We bidden, eten, zingen en bespreken het weekthema. Iedereen heeft zo de ruimte om zijn/haar gevoelens en gedachten te delen. Wij ervaren dit als zeer waardevol en positief.

Annelise Kamsteeg

### Bouw een huis

Een opstapje om het gesprek op gang te brengen.

Schrijf met elkaar op kleine briefjes wat je belangrijk vindt in de kerk. Eén woord/gedachte per briefje. Leg alle briefjes op tafel en probeer samen de volgorde van belangrijkheid te bepalen. Je kunt bijvoorbeeld een basis (het fundament) leggen van een aantal briefjes naast elkaar. Die dingen vinden we allemaal belangrijk! Daarboven leg je de briefjes die je iets minder belangrijk vindt. Enz.

### Speel het namenspel

Een idee voor de kleine wijk waar ook kinderen in meedoen. Het gaat als 'Ik ga op reis en neem mee...'

Iemand in de kring noemt zijn of haar naam, de volgende noemt de naam van de eerste en ook zijn/haar naam en een hobby (een lievelingslied, een bijbelse persoon, enz.), de volgende noemt twee namen en de hobby van de voorgaande en zijn/haar hobby erbij en zo verder. Leuk om op zo'n manier meer van elkaar te weten te komen. Je kunt het spel net zo lang en kort maken als je wilt.

- **Zaterdag 17 september is er een BBQ voor jongeren van 14 – 17 jaar.**
- **Walter Leendertse maakt een mooie serie kunstwerken met uitleg, passend bij het 40-dagen-project. Lees er alles over op de website van de kerk!**
- **Emoticons. In hoofdstuk 2, blz. 64 punt 5, wordt u getipt om te werken met emoticons. Arie van Es heeft verschillende emoticons gemaakt en u kunt ze vinden op de website.**

## Kindermiddag

Let op! Woensdagmiddag 28 september is er een middag voor de kinderen.

De kinderen uit groep 1-4 zijn welkom van 13.30 tot 15.00 uur.

En de kinderen uit de groepen 5-8 mogen van 15.30 tot 17.00 uur komen.

We gaan die middag met elkaar 6 kunstwerken maken, die later in de nieuwe

kerk een plekje krijgen. De kunstwerken beelden elk een week van het 40-dagen-project uit.

Voor we hiermee beginnen gaan we even ons geheugen opfrissen. Waar ging het de afgelopen weken in de kerk over? Het poppenhuis, dat voorin in de kerk staat, kan ons vast wel op weg helpen! Bij elk aandenken uit het poppenhuis gaan we

een mooi kunstwerk maken.

Dat wordt vast leuk. Doe jij ook mee?

De kinderen kunnen zich opgeven vóór 22 september bij:

Mirjam Boogaard, tel: 631436 en Alita de Ruijter, tel: 617547