

**Week II**

Zoek Gods nabijheid - Psalm 27

Hoe zoek je Gods nabijheid en wat voor effect heeft dit op jou (kijk naar David).

Beleving is geen gids - Psalm 22:1-11, Psalm 23

Waar herken je je het meest in: Psalm 22, of Psalm 23

Opwarming - Filippenzen 3:18-4:9

Welke verschillende emoties (beschreven in Filippenzen) passen in jou leven? Is de blijheid

Paulus ervaart ook belangrijk voor je?

Zoeter dan het leven - Dordtse Leerregels V, artikel 4-7

Wat versta je onder het 'trouw blijven gebruiken van de middelen'.

Beleef het mysterie - 1 Korintiërs 13

Wanneer ben je voor het laatst diep onder de indruk geweest van de grootheid van God?

Gods Geest en je gevoel - Romeinen 8:1-11

Het normale werk van de Geest (vrede, vreugde, hoop, liefde) is veel wezenlijker dan de bijzondere gaven van de Geest (genezing, spreken in tongen). Eens?

Verwachting - 1 Petrus 1:3-9

Durf je echt te geloven dat het gebed zijn uitwerking niet mist? Maak je verschil tussen de dingen die God wel en niet heeft beloofd, wat je wel en niet van Hem mag verwachten?

**Welkom****Kennismaking**

Een voorwerp, of een herinnering waarbij je iets kunt vertellen over je geloofsbeleving

**Vooraf**

- hoe persoonlijker het onderwerp, hoe minder ruimte voor discussie
- wees gericht op de ander, niet op jezelf
- luister naar elkaar

**Bidden**

- God beter leren kennen
- hulp vragen bij het zijn van leerlingen van de Here Jezus
- uitstralen dat leer, beleven en leven een eenheid zijn

**Zingen** - Gezang 141:2

**Bijbelstudie** Jesaja 49:15-17

Gods gevoelens voor ons werken enorm bemoedigend!

**Gesprekspunten**

- Welke emotie heb je weleens gevoeld in verband met je geloofsbeleving
- Kun je een deel noemen van de gereformeerde belijdenis waar je bemoediging uit haalt
- Wat maakt je blij en wat verdrietig als je aan Jezus Christus denkt
- Mag je boos zijn op God
- Ik door-/beleef Gods grote genade niet genoeg, want ik denk te klein over Gods heiligheid en mijn zonden
- Gereformeerden benadrukken vaak dat ze de overwinning nog niet in handen hebben (Kolossenzen 3:3 en 4, 1 Johannes 3:2). Zijn we daarin te voorzichtig, geloven we het wel echt
- Is er mogelijkheid om meer ruimte te geven aan emotie en persoonlijke ervaring in onze kerkdienst
- Kun je wat leren van evangelische christenen wat geloof en gevoel betreft

**Afsluiting**

Wat ging er goed, wat kan beter (wees eerlijk naar jezelf en naar elkaar)

**Bidden** - gebedspunten/moeiten

**Afspraken** volgende avond