

Avondmaal.

De Here geeft ons het avondmaal om ons geloof te versterken. Bij het voorbereiden op het avondmaal moet je nadenken of je God wilt kennen en met Hem wilt leven.

God vraagt van jou dat je Hem zoekt. Door in de bijbel te lezen kun je God leren kennen en ontdek je hoe je God kunt gehoorzamen. De bijbel leert ons hoe God wil dat wij leven.

Bij de voorbereiding sta je stil bij wat je verkeerd heb gedaan, je zonden. Als je in gebed met je zonden naar God gaat, wil Hij ze vergeven. Dat belooft God in de bijbel en door het avondmaal kun je echt zien wat vergeving is.

Los de rebus op:



In het boek "Thuis in Gods huis" lezen alle mensen van onze kerk deze week over hoe de Heilige Geest in ons hart werkt. Heilige Geest betekent adem of wind. Adem of wind kun je niet zien, dus wij kunnen de Heilige Geest ook niet zien.

Om dit uit te leggen gebruiken wij het voorbeeld van een ballon. Een ballon zonder lucht is net als mensen zonder levensadem. Een ballon gevuld met lucht is als een mens met levensadem van God de Heilige Geest.



Geheime boodschap.

Als je bij de pijl begint en je volgt de goede weg door het doolhof, dan lees je, als je de letters die je onderweg tegenkomt, achter elkaar zet, een vraag. Het is een gebed.

Plak deze ballon als symbool

in het huis wat je vorige week hebt gekregen.

Heb je nog geen huis? Ga dan naar de site www.gkvhg.nl daar kun je hem downloaden en zo elke week met ons meedoen.

Hieronder zie je een aftelkalender.

Kleur elke dag het juiste vakje, dan kun je goed zien hoeveel dagen het nog duurt voordat we naar de nieuwe kerk gaan.

ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
35 4-sep	34 5-sep	33 6-sep	32 7-sep	31 8-sep	30 9-sep	29 10-sep
28 11-sep	27 12-sep	26 13-sep	25 14-sep	24 15-sep	23 16-sep	22 17-sep
21 18-sep	20 19-sep	19 20-sep	18 21-sep	17 22-sep	16 23-sep	15 24-sep
14 25-sep	13 26-sep	12 27-sep	11 28-sep	10 29-sep	9 30-sep	8 1-okt
7 2-okt	6 3-okt	5 4-okt	4 5-okt	3 6-okt	2 7-okt	1 8-okt
0 9-okt						

Op DV 28 sept. a.s. hopen wij een kindermiddag te houden.

Van 13.30 tot 15.00 uur zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 welkom en van 15.30 tot 17.00 uur nodigen wij de kinderen van groep 5 t/m 8 uit om te komen.

Op deze middag gaan we iets moois en blijvends maken voor in de nieuwe kerk. Helpen jullie mee?

Zondag 4 september 2011

Ds. JJ Meijer

Hallo jongens en meisjes,

Fijn dat jullie in de kerk zijn.

Vandaag is de tweede preek over het onderwerp "Thuis in Gods huis". De dominee zal het hebben over psalm 103, zondag 47 en het 2^e hoofdstuk van het boek "Thuis in Gods huis" waar alle mensen van onze kerk dagelijks in lezen. Ook gaan we ons voorbereiden op het heilig avondmaal wat volgende week wordt gevierd.

Psalm 103 Prijs de Heer, mijn ziel.

Zie je het meisje op het plaatje? Ze leest goed, want ze mag niets vergeten. Vergeet jij weleens iets? Wat doe jij dan? Vergeet je weleens iets te doen voor de Here God? Wat doe je dan, als je er weer aan denkt?

Vergeet Zijn weldaden niet!
Welke goede daden, weldaden,
wil David niet vergeten?

Psalm 103 is een prachtige psalm. Lees deze psalm nog eens door en kies dan het vers uit dat jij het mooiste vindt. Vertel thuis waarom je juist dat vers hebt gekozen.



.....
.....