



Bij de bron...

de bron

Geliefde broers en zussen,

Afgelopen week is het 40-dagen-project "Thuis in Gods huis" van start gegaan.

Spannend! Want dit project hangt ook nauw samen met een belangrijke gebeurtenis: het betrekken van ons nieuwe kerkgebouw. We hebben er naar uitgekeken. We voelen ons misschien wat onrustig. Het vertrouwde gebouw laten we achter. Hoe zal het straks gaan? Er zijn ideeën geopperd en plannen gemaakt. Tegelijk weten we, dat als de Heer het huis niet bouwt, wij voor niets zwoegen. Wij willen onszelf graag als levende stenen laten gebruiken om een geestelijk huis te kunnen bouwen. En levend en sprankelend kunnen we alleen zijn als we drinken uit de Bron van levend water, Jezus!

Tijdens dit project zal er elke week een nieuwsbrief verschijnen, waarin we terugkijken op de gebeurtenissen van afgelopen week en een indruk geven van onze activiteiten. Wij willen graag laten zien wat er in deze periode in onze gemeente plaatsvindt. Heeft u vragen, een leuk idee voor de nieuwsbrief of wilt u ons deelgenoot maken van uw persoonlijke ervaringen of activiteiten in de wijk? Schroom dan niet om één van de redactieleden aan te spreken. Wij wensen dat u en jij de zegen van onze God mag ervaren tijdens deze bijzondere 40 dagen.

De redactie: Eveline de Roover, Frederik Hammenga, Ingeborg de Rijke, Lijda Hammenga, Simon Voorberg.

Uw bijdrage kunt u mailen naar simon.voorberg@kpnplanet.nl

Warmlopen

Voor aanvang van dit project is er al het nodige gebeurd. Dominee Meijer heeft twee voorbereidingspreken gehouden, de gespreksleiders zijn toegerust en op 23 augustus vond de startbijeenkomst voor de hele gemeente plaats. Mocht u niet overal bij aanwezig zijn geweest; in deze nieuwsbrief kijken we nog even achterom.

Verlangen naar water uit Gods bron

Dat was de rode draad in beide voorbereidingspreken, n.a.v. Zondag 44 en 45. Als we ons in de woestijn weten en teruggeworpen worden op onszelf, gaan we verlangen naar water. En dan blijkt er een bron van levend water te zijn. In de droogte begint het evangelie te bloeien. Ik hoef het niet zelf te doen. Jezus heeft het voor mij gedaan!

“Bidden? Je ademt de zuivere lucht in van Gods liefde, in een wereld vol duivelse smog”.

Toerusting

Tijdens twee toerustingsavonden kregen de wijkcoördinatoren, gespreksleiders en andere belangstellenden een nadere toelichting op het boek "Thuis in Gods huis" van ds. Gerrit Gunnink. In het boek gaat hij dieper in op actuele trends die zichtbaar zijn in de kerk van vandaag. Ook in onze gemeente zien we dat we daar op verschillende manieren mee omgaan. We willen ontdekken hoe we een weg kunnen vinden om hiermee samen verder te gaan. Het boek is er dan ook op gericht dat we als gemeente groeien in onderlinge liefde en verbondenheid.



samen indrukken delen...

Tijdens de avonden heeft Arie de Rover de aanwezigen op inspirerende wijze

uitgelegd hoe ons gedrag, onze talenten, onze motivaties en onze identiteit met elkaar verbonden zijn. Daarnaast kregen we handreikingen hoe we liefdevol met elkaar in gesprek kunnen gaan. We mogen elkaar als gemeente bij de hand nemen, onderweg naar Gods huis.

Meer weten? Kijk dan op www.debrongh.nl. Naast de Powerpoint-presentaties van deze avonden, vindt u ook het artikel "Jij en Gods genade" wat eerder verscheen in CV-Koers.

Startbijeenkomst

Op 23 augustus was er de gemeentebijeenkomst. Michiel de Jong gaf er uitleg over het 40-dagen-project. Veertig dagen is in de Bijbel altijd een bijzondere periode, een tijd van bezinning of voorbereiding. Hier kwam ook de opzet van het boek "Thuis in Gods huis" aan de orde. Er zijn zes hoofdstukken. Over ieder hoofdstuk wordt een themapreek gehouden. Iedere zondagmorgen gaan we een themalied zingen en thuis lezen we dagelijks een hoofdstukje uit het boek, om daarna met elkaar in gesprek te gaan.

Themapreek 1: Wie is de hoofdbewoner?

Wij mogen bidden "Onze Vader in de hemel". Jezus zelf leerde het ons om God zo aan te spreken, zo intiem. Als zijn geliefde kinderen mogen wij naderen tot de heilige God, die in Christus onze Vader wil zijn. Hij wil woning maken in ons hart. Hij wil hoofdbewoner zijn. Als we ons door Hem geliefd weten, kunnen ook wij liefde uitstralen.

Zonder Vader leidt het leven tot niets. Maar dan moeten wij ook kinderen willen zijn. Zoals Jezus in het uur van Zijn diepste nood naar Zijn Vader ging, mogen ook wij onze hemelse Vader aanroepen. Abba, Papa!

