

Week I

Ik ben belangrijk geworden - Jesaja 40:12-18

Als je terugkijkt op je leven, wat voor ontwikkeling heb je doorgemaakt wat betreft nederig worden?

Ik moet minder worden - Psalm 123

Vind ik mijn broer en zus in de gemeente belangrijker dan mezelf? (Zonde van hoogmoed en zelfzucht zitten heel diep in je)

Kijk omhoog - Jesaja 43:11-25

Zelfbeproeving is: vraag je je af of je jouw aandacht op Jezus Christus richt.

De slang op een stang - Numeri 21:4-9, Johannes 3:14-16

Geloven in Jezus Christus is iets geweldigs, je komt nooit met lege handen, een leeg gevoel thuis.

Het verbond komt van een kant - Genesis 15:12-21

Geloof je echt dat alles volbracht is, en dat jij van jou kant niets kunt bijdragen aan je verlossing?

Liturgie: Christus in het midden - Hebreëen 5:11-6:8

God wil niet alleen tijdens de kerkelijke samenkomsten in je leven zijn, nee, Hij wil in het midden van je hele leven staan!

Gods weg is hoger dan die van jou - Hebreëen 12: 1-13

Kijk eens omhoog, luister naar Gods stem. Zoek je je vreugde in Hem?

Welkom

Kennismaking

Bijbeltekst die jou (geloofs)leven op dit moment beschrijft

Vooraf

- Voelt iedereen zich op zijn gemak
- Wat binnen de groep wordt gezegd blijft binnen de groep
- Luister naar elkaar

Bidden - groeien in geloof en versterken onderlinge band

Zingen Gezang 158 - Als een hert dat verlangt naar water

Bijbelstudie Jesaja 40:12-18

God is onvergelijkbaar groot. Maar, Hij ziet je niet over het hoofd, Hij ziet naar je om!

Gesprekspunten

- De principiële houding is een gereformeerde kracht die ook onze zwakheid is: het geeft veel strijd, botheid en verdriet
- Hoe wordt je nederig in een principiële discussie (2 Korintiërs 10:1)
- Hoe kun je in de dagelijkse praktijk meer gericht zijn op Christus en meer vol worden van zijn genade en Geest
- Wat betekent zelfbeproeving voor jou en in relatie met het avondmaal
- Maakt het loslaten van zekerheden en standpunten binnen de gkv je onzeker, of nederig
- Vind je het moeilijk om de minste te zijn
- Wat betekent het voor je geloofsleven dat bekering inhoud dat je je hele leven bekeert en doorlopend boetedoening doet
- Positief omgaan met verschillen, lukt dit? Uit je dit ook en op welke manier (blij met de blijde...)

Afsluiting

Wat ging er goed, wat kan beter

Bidden - gebedspunten/moeiten

Afspraken volgende avond