

Hallo jongens en meisjes,

Zoals je misschien wel gehoord hebt van je ouders of van de dominee gaat het de komende tijd in de kerk over 'Thuis in Gods huis'.

Voor de kinderen is er ook het een en ander te doen.

Je zult in de kerk een aantal keer een werkblad krijgen en er zal er door de dominee of door iemand anders iets uitgelegd worden aan jullie.

Op woensdag 28 september zal er weer een gezellige middag zijn in De Veste voor alle kinderen.

Vraag maar aan je ouders of ze dit in hun agenda willen zetten? Want dit mag je natuurlijk niet missen!

We vinden het ook leuk als je er thuis mee bezig bent. Misschien wil jij er wel iets voor knutselen... dat zouden we erg leuk vinden. Tekenen, knippen & plakken, verven. Alles is goed. We zouden het mooi vinden als je die werkstukken meeneemt naar de kerk, zodat we ze in de kerk op te kunnen hangen. Je kunt je werkstukken inleveren bij:

Zoals we al zeiden gaat het in de kerkdiensten over 'Thuis in Gods huis'. In elke preek zal er ook iets verteld worden over een symbool die te maken heeft met de preek.

Omdat we graag willen dat je de preek ook goed begrijpt en dat je er dingen van onthoud krijg je van ons een papier met een huis erop.

Deze kun je uitknippen en op stevig karton of een schoenendoos te plakken. En natuurlijk mooi inkleuren.

Elke week krijg je van ons het symbool op papier. Deze kun je inkleuren en daarna op het huis plakken.

De eerste staat al hieronder. Het is een baksteen. Want zoals je hebt gehoord is God de Steen waar we allemaal op kunnen bouwen. Samen en met God zijn wij het huis van de Heer.



Wij hebben er zin in. Jij ook?

Commissie Eredienst en Kind

